

Södra Radön på 30, 40 och 50-talet

sammanställt av Sven Hjelm.

Före 1937 fanns inga hus eller föreningar på Södra Radön men båtägare från bla ÖBK besökte ön på sina utflykter.

Den 23 januari 1937 beslöts att bilda en fristående båtklubb och en interimsstyrelse tillsattes bestående av Herrar E Hjelm, B Carlsson, A Jernberg och G Malmström som ersättare. Namnet på klubben fastställdes till Östertälje Båtklubb.

Den 29 juli 1937 hölls ett extra sammanträde med 40 deltagare där K Lundin rapporterade att förhandlingar inletts med Hörningsholms Säteri om förhyrandet av Radön i Järnafjärden. Hörningsholms Säteri begärde 100 kr per år för södra Radön samt 10 kr per år för varje eventuell sportstuga. Det beslöts att hyra Radön för 100 kr per år i 5 år. För att stärka ekonomin beslöts att ordna en dansafton med servering i hamnen den 21 augusti.

En Radökommitté valdes för ordnande av campingplats på Radön. Radökommittén föreslår att en dansbana med lösa luckor uppförs liksom ett hemlighus under tak samt en förrådsbod..

Den 12 juli 1938 utsågs herrarna Olle Hjelm och Åke Berg till ordningsmän på Radön. På Radön har östra bryggan utbyggts för att möjliggöra angörande av ångfartyget Ejdern.

Efter krigsutbrottet fanns inga drivmedel till motorbåtarna. Klubbens campingplats på Radön har varit livligt besökt tack vare ångfartyget Ejderns lördagsturer år 1940.

Dessutom har ett flertal medlemmar cyklat till Björndammen samt därifrån rott till Radön,

Under år 1941 har medlemmarna har ägnat sig åt rodd och kanotsport samt segling och cykling. Campingplatsen på Radön har varit livligt besökt.

Motorbåtssporten har under 1942 på grund av den fortsatta olje- och bränslesparren fullständigt legat nere.

Rodd och kanotsport samt segling har idkats samt cykling till Radön, vilken har varit tämligen livligt frekventerad.

Den 2 augusti ordnades en utflykt med ångfartyget Ejdern till Radön.

Två Sportstugor hade byggts 1943 med följande hyra.

Först T Öberg 10 kr och sedan E Hjelm 10 kr.

En lättnad i linoljeförsäljningen har inträtt 1944, varför medlemmarna uppmanas att börja se till sina båtar så de äro klara när bensinen blir fri.



Medlemmarna i ÖBK uppmanas att sluta upp kring vår klubb och dess ideal - ett friskt och härligt fritidsliv i gott kamratskap i vår underbara skärgård och vid klubbens egna saltsjöhamn på Radön.

Besöken på Radön har varit större än någonsin. Östra bryggan byggdes om 1947.

Under sommaren har klubbens festkommitté ordnat en gemensam utfärd under midsommarhelgen samt en sillsexa och kräftskiva på Radön.

Bland utgifterna 1947 kan nämnas: Hyra för Radön med stugor 350 kr. En särskild byggnadskommitté valdes 1950 för att utreda ny brygga på Radön och klubbstuga på Radön. *Klubbstugan på Radön blev inte av, men det finns vissa rester kvar efter en påbörjat markarbete.*

Nils Norrman skänkte en vattenpump att anbringas i en brunn av cementringar på Radön. *(Tyvärr visade sig att var vattnet bräckt där pumpen placerades, rester av brunnen finns kvar än idag att beskåda.*

Bilden visar typiska båtar förtöjda på västra sidan i början av 50-talet. Utflykts och Festkommittén har ordnat en sillsexa kombinerad med kräftskiva på Radön.



En andningsgunga sattes upp på Radön och en broschyr "konstgjord andning" inköptes.

Bilden på andningsgungan till är tagen av Jan Ehnemark.



Nya regler för stugor på Radön antogs.

För nya Stugor:

- 1 För byggande av stuga måste man ha haft båt i minst två år i hamnen.
- 2 Platsen skall godkännas av ÖBK's styrelse
- 3 Ritning eller skiss med måttuppgifter skall lämnas till styrelsen.

För befintliga stugor:

- 1 Om eller tillbyggnad måste godkännas av styrelsen
- 2 På varje skorsten skall det finnas ett finmaskigt nät för att stoppa gnistor.
- 3 Det skall finnas en vattenhink vid varje eldstad när den används.
- 4 Alla stränder tillkommer samtliga medlemmar.
- 5 Vid försäljning skall köparen godkännas av styrelsen

En ny brygga byggdes 1952 bakom vassruggen på Radön med plats för 12–15 båtar. Bryggan är konstruerad så att den kan tas upp på land över vintern. Isarna har varje år spolerat den gamla bryggan.

Det beslöts att styrelsen skulle underhandla med hr Larsson i Näs om möjligheterna till fiske runt Radön. Ett anbud på en begagnad pontonbrygga i Waxholm lämnades in. Man beslöt även att sända en ansökan till Hörningsholm om hyra av fiskevatten.

Ett nytt 5 års kontrakt för Radön har tecknats med Hörningsholm. Kostnaden blir 300kr för området och 50kr per stuga.

Bidrag har erhållits 1953 från Östertälje Kommun bla för underhållet av den av kommunen nyttjande bryggan för badturer.

Bryggan på västra sidan av Radön var nedbruten av isen och har reparerats.

En musikpaviljong har byggts på dansbanan

Två nya flaggstänger har satts upp av ett par arbetslag.

Under året firades midsommar på Radön som sedan blev en tradition de följande åren.

Under augusti ordnades kräftskiva och under oktober var det gubbskiva i kombination med uppdragning av den nya östra bryggan.

Det var ett utbrott av paratyfus 1953 vid Havsbadet och badet vid Hall varför simskolorna där fick stängas.



Därför ordnades en simskola med många glada barn på Radön 1954 ev. något ytterligare år.

Midsommar firades av en talrik skara på Radön. Kräftskivan på Radön avhölls i skenet av fullmåne och en stilla fjärd.

Bilden är från östra sidan på Radön den rekordvarma sommaren 1955.

Efter förhandlingar med Hörningsholm 1956 om ett nytt kontrakt gällande Radön inklusive stugor antogs en årshyra på 1000kr.



Merkostnaden fördelas lika mellan klubben och stugägarna. Klubben betalar 100 kr extra och stugägarna 10 kr extra per stuga. Det fanns mycket fisk vid Radön på den tiden. Vi fick bland annat flundror, piggvar, ålar på långrev.

Det fanns även gott om gös, som man fiskade med drag på kvällarna samt mycket abborre vid berget på utsidan.